

Aktuellt från



Ekbackskyrkan

EQUMENIAKYRKAN



Ekbackskyrkan 100 år
Jubileumsnummer hösten 2024

Ekbackskyrkans församling

Parkvägen 17
643 30 Vingåker

kontakt@ekbackskyrkan.se
www.ekbackskyrkan.se

Bankgiro: 624-7027
Bankkonto: 82578 930562509
Swish: 123 268 31 34

Org. nummer: 817606-0229



Församlings- föreståndare:

Ann-Christine Folke
076-884 70 64

anki.folke@ekbackskyrkan.se

Vice församlingsföreståndare

Lars Andersson
070-687 37 94
lars.vingaker@telia.com

Ordförande:

Pär Lindar
070- 311 21 21
par.lindar@gmail.com

Kassör:

Birgitta Carlsson
070-242 20 42
birgitta.vr43@gmail.com

Equmenia Ekbackskyrkan

Parkvägen 17
643 30 Vingåker
equmenia@ekbackskyrkan.se
www.ekbackskyrkan.se

Bankgiro:5360-5903
Swish: 123 181 95 15

Ordförande:

Else-Marie Lyreborg Olsson
070-5405954
elsemarie.olsson@gmail.com

Kassör:

Örjan Langborg
070-510 91 67
langborg@bredband.net

Ekbackskyrkans innebandyklubb

Parkvägen 17
643 30 Vingåker
www.laget.se/ekbackskyrkansIBK

Bankgiro: 407-2864
Swish: 123 640 11 94

Ordförande:

Tobias Englund.
070-231 97 82
tobias.englund@dekra.com

Kassör

Jessica Ohlsson Bergström,
073-512 93 30,
jessica.ohlsson.b@gmail.com

FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET:

Då det här församlingsbladet delas ut som nytryckt håller vi jubileumshelg för att fira Ekbackskyrkan 100 år. Den gamla kyrkdelen på Ekbackskyrkan var nybyggd och invigdes 4:e adventshelgen 1924.

100 år är en lång tid i en lokal församlings historia, och en något mindre tid i ur kyrkohistoriskt perspektiv. Var och en har också sina personliga tidspreferenser till kyrkan beroende på hur länge man har bott i Vingåker och hur länge man funnits med i församlingens liv. Det finns mycket att minnas och lära av dagar som gått, minnas och lära sig av både möda och glädje, erfarenheter och lärdomar som vi får möjligheten att använda oss av i nuet, och allt detta får vi ta med oss in i framtiden.

Dåtid, nutid och framtid är viktiga milstolpar i en församlings tillvaro. Liknande perspektiv finns hos oss var och en i våra egna liv. Vi har en historia, vi lever i nuet och vi vandrar in i framtiden. Sådana milstolpar vill vi gärna markera och fira genom högtider och minnesdagar. Det kan handla om vår dopdag, bröllopsdag, den dag vi kom till tro, första skoldagen, osv precis som en församling har sina bemärkelsedagar.

Högtidsdagar och milstolpar under vandringens gång var inte på något sätt främmande för Bibelns folk. Det finns många texter i både GT och NT som beskriver hur folket firade högtider av olika slag inför Guds ansikte, och Jesus var bjuden på många olika fester.

Efter festen kommer en vardag, och vardag och fest får finnas sida vid sida. I Ekbackskyrkan och i våra personliga liv får vi fira högtid tillsammans med Gud, och i vardagen får vi, både Ekbackskyrkan och vi vandra tillsammans med Gud

Anki Folke



AUGUSTI

LÖRDAG 31

14.00 GÅRDSFEST
MED SCOUTTEMA
19.00 JUBILEUMSFESTKVÄLL

SEPTEMBER

SÖNDAG 1

11.00 JUBILEUMS-
GUDSTJÄNST
Henrik Örnberg, Lennarth Betnér,
Jubileumskör, Anki Folke,

MÅNDAG 2

18.30 MILJÖGRUPP

LÖRDAG 7

9.00 KVINNOFRUKOST
Gunilla Ek. Läs mer på sidan 10

SÖNDAG 8

10.00 GUDSTJÄNST
Lars Andersson, Lennart Andersson.

TORSDAG 12

18.30 STICKCAFÉ START

SÖNDAG 15

10.00 GUDSTJÄNST
Anki Folke.

SÖNDAG 22

11.00 MILJÖGUDSTJÄNST I
V VINGÅKERS KYRKA
Läs mer på sidan 5



PROGRAM...

SÖNDAG 29

10.00 GUDSTJÄNST
MED NATTVARD
Anki Folke, Pia Widlund

OKTOBER

TISDAG 1

18 KONSERT FÖR
VÄRLDENS BARN

TORSDAG 3

12.00 LUNCHGEMENSKAP

SÖNDAG 6

10.00 GUDSTJÄNST
Torsten Lager, Örjan Langborg,

MÅNDAG 7

18.30 MILJÖGRUPP

SÖNDAG 13

10.00 GUDSTJÄNST
Anki Folke.

SÖNDAG 20

17.00 SÅNGGUDSTJÄNST
Anki Folke, Pia Widlund.
Läs mer på sidan 10

SÖNDAG 27

10.00 GUDSTJÄNST
MED NATTVARD
Anki Folke, Else-Marie Lyrebro Olsson,
Margareta Bergström

16.00 KONSERT

Strängnäs orkester förening
Läs mer på sidan 10

LÖRDAG 2

10.00 GUDSTJÄNST
Anki Folke, Lennart Andersson,

NOVEMBER

MÅNDAG 4

18.30 MILJÖGRUPP

TORSDAG 7

12.00 LUNCHGEMENSKAP

SÖNDAG 10
10.00 GUDSTJÄNST
Anki Folke, Aina Andersson

Ekumenisk höstkonferens

16-17 november

"Helande till kropp och själ"

Stein Westh

Lördag kl 16 och 18

Servering imellan samlingarna

Söndag kl 10 Gudstjänst

Samlingarna hålls i Korskyrkan

Läs mer på sidan 10

SÖNDAG 24
10.00 GUDSTJÄNST
MED NATTVARD
Douglas Gustafsson, Örjan Langborg,

DECEMBER

SÖNDAG 1
10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST
Anki Folke.

MÅNDAG 2
18.30 MILJÖGRUPP

LÖRDAG 7
9.00 KVINNOFRUKOST
Karin Wiborn. Läs mer på sidan 10

SÖNDAG 8
10.00 GUDSTJÄNST
Karin Wiborn, Elin Sönnnerfors,

STICKCAFÉ

Stickcafé kommer att träffas på torsdagar under hösten. Som tidigare så är det 18.30-20 och vi handarbetar, pratar och fikar. Har du inte varit med tidigare så kom gärna med, ta gärna med nån bekant som vanligtvis inte är med i kyrkans verksamhet.

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER

MÅNDAGAR
9.30 MÅLARGRUPP

TISDAGAR
9.30 MORGONBÖN

ONSDAGAR
em MATHJÄLPENS CAFÉ
18.00 SCOUTER

TORSDAGAR
18.30 STICKCAFÉ
(jämna veckor)

SÖNDAGAR
10.00 GUDSTJÄNST
En söndag i månaden har vi gudstjänst eller något annat program kl 17.00, se program.

EKUMENISK MILJÖGUDSTJÄNST

Söndag 22 september blir det en ekumenisk gudstjänst. Inspiration är hämtat från "En mässa med hela skapelsen", men vi firar den som gudstjänst. Veronika Norrby, som precis är klar med en kandidatexamen på SLU, kommer att predika. Hon är aktiv i "God Jord" och "Grön kyrka". Vi hoppas att få till en sopplunch efteråt där Veronika Norrby berättar mer om Grön Kyrka. Vi vill gärna ha en ekumenisk kör vid detta tillfälle.

Körövningar i Västra Vingåkers kyrka:

- Torsdag 5 september kl. 18:30-20:30
- Torsdag 19 september kl. 18:30-20:30
- Söndag 22 september samlas vi kl. 09:00.

Vi kommer att sjunga musiken som hör till "Mässa med hela skapelsen". Vi kommer att sjunga enstämigt, eller möjligtvis flerstämigt på några få ställen. Alla som vill är välkomna att delta! Skicka ett mejl till lars.olsson@ekbackskyrkan.se eller ring telefon 070-645 55 19.

EKBACKSKYRKAN 100 ÅR

I år det 100 år sedan Ekbackskyrkan f..d. Missionskyrkan byggdes och invigdes. Det ska naturligtvis uppmärksammas, men vi måste minnas att det är innehållet och verksamheter i lokalerna som är det betydelsefulla. I den här sammanfattningen är det ändå främst byggnaderna som uppmärksammas.

Bakgrund

Den 13:e juli 1867 bildades Västra Vingåker Missionsförening. Föreningen delades in i flera kretsar, var och med en föreståndare och föreståndarinna. Från början samlades man i privata hem, men snart behövde man en egen samlingslokal. I november 1872 beslöt man därför att bygga ett missionshus. Sammankomsten där beslutet tog leddes av kyrkoherde J A Ekström. Man uttalade då också att missionshuset "borde förläggas i närheten av kyrkan", dvs V Vingåkers kyrka. Det tog några år innan man hade köpt en tomt från Åsens gård. 1874 började Åsens missionshus att byggas. Det stod helt färdigt 1878 då bänkar var på plats. För de övriga kretsarnas behov av samlingslokaler startade en omfattande byggnation som varade under ett flertal år:



Sju missionshus byggs

Ungefär samtidigt som Åsens missionshus byggdes Galltorps missionshus. Ålsäters krets fick sitt missionshus 1892, i Vad byggdes missionshuset 1894-96. Nästorp missionshus byggdes 1897-98. I Låppe byggdes missionshuset 1904 och slutligen 1920 byggdes missionshuset i Molke.

Från början fanns ingen särskild samlingslokal i stationssamhället, som på den tiden kallades Bondestad. Där fanns inte heller något särskild krets. Missionsföreningen hade ju hittills främst verkat på landsbygden. I och med en växande befolkning i stationssamhället fanns det också ett behov av regelbunden missionsverksamhet också där. Till ett styrelsemöte 1 september 1900 kom följande skrivelse in:

"Till styrelsen för Vingåkers missionsförening.

Med anledning av mångas uttalade önskan att någon mera ordnad missionsverksamhet än hittills varit fallet måtte komma till stånd i Bondestad och väl vetande att detta är av behov påkallat ville undertecknade härmed hemställa till Vingåkers missionsförening huruvida föreningen ej skulle vilja upptaga verksamhet härstädes.

För sådant ändamål erbjuda vi föreningen att fr. o. m. den 1 okt. innevarande år få hyra den s. k. Betaniakyrkan med tillhörande mindre sal samt vaktmästarebostad bestående av två rum och kök - allt med full dispositionsrätt och mot en årlig hyra av 350 kr.

Vingåker den 1 sept. 1900

Adolf Köhler

K. A. Nordmark"

Verksamhet i "Bondestad" startar

Det var först Åsens krets som den 2 september 1900, beslutade att starta en mer ordnad verksamhet i Bondestad och anta förslaget att hyra lokal. Inte heller de övriga kretsarna hade något emot detta, vilket framkom vid ett möte den 10 september.

Verksamheten i "Missionsalen" eller som det folkligt kallades "Köhlers kyrka" startade och pågick där fram till att Missionskyrkan byggdes, 1924.

Man hade dock redan 1905 tillsatt en kommitté för att utreda lokalfrågan och möjligheten att skaffa ett eget hus för sin verksamhet. I maj kom gruppen med ett förslag med ritning och kostnadsförslag. Föreningen lyckades dock förlänga sitt hyreskontrakt och förslaget föll.

1909 bildades en särskild krets för arbetet i stationssamhället: Bondestads krets.

Byggnationen

Byggnadsfrågan blev mer och mer aktuell, 1915 meddelar ägarna av Missionsalen att de inte var villiga att hyra ut den för en längre tid. Bondestadskretsen beslutade därför att tillsätta en kommitté som fick i uppdrag att utreda frågan om nytt hyreskontrakt eller inköp av tomt för en eventuell nybyggnad. Kommittén tittade på flera olika tomter, men man föreslog den tomt där Ekbackskyrkan idag ligger. Den var ur flera aspekter värdefull. När tomten var inköpt man var

tvungen att besluta *"att upprätta ett stabilt stängsel samt en anslagstavla med förbud att taga grus därstädes."* Eftersom det var Bondestadskretsen som drev frågan om nybygge behövde man få hela Missionsföreningen med sig och man bad om dess hjälp och bistånd med *"beaktande lokalens användande för missionsföreningens gemensamma behov"*. Ingen hade invändningar mot det.

Frågan om nybygge behandlades vid många olika tillfällen under årens lopp. Vid föreningens styrelsemöte den 14/11 1923 tas byggnadsfrågan upp på nytt.

Kommittén för kyrkobygget hade anskaffat ritning jämte kostnadsförslag på cirka 55.000:- kr för byggnad av tegel och cirka 50.000:- kr för trä. Man föreslog också en försöksteckning av bidrag från församlingens medlemmar. Styrelsen ansåg dock kostnaden för hög och återvisar ärendet till kommittén med uttalad önskan om flera ritningar och förenkling så att kostnaden kan hållas vid cirka :40.000:- kronor.

Vid föreningens möte 2 december 1923 beslutar man att ordna en "försöksteckning". Om den nådde målet minst 10.000:- skulle man börja bygga under våren 1924. Försöksteckningen inbringande 38.000:- Från protokoll vid årsmötet den 24 februari 1924: *"Visades en ritning till nya missionskyrkan och beslöts att i huvudsak antaga densamma. Att räkna på bygget skulle uppdragas åt flera byggmästare. Byggnadskommittén skulle tillsammans med styrelsen ordna detaljerna och sätta arbetet i gång snarast möjligt"* och

Vid ett extra föreningsammansträde den 4 mars 1924: *"upplyste ordföranden att anbudet för uppförande av Missionskyrkan inkommit, och att Byggmästare Albert Erikssons i Katrineholm var det lägsta."* Entreprenadsumman uppgick till 60.000:-. 28 maj undertecknades kontrakt och bygget kunde starta.

Ritningarna till kyrkan hade gjorts av Alb. Eriksson och Grefveberg, Katrineholm. För byggnationen svarade bröderna Albert och August Eriksson.

Bygget av kyrkan skulle gå snabbt, redan den 1 oktober skulle vaktmästarbostaden vara färdig och i december skulle "hörsalarna" vara färdiga att användas. Så blev det också och kyrkan kunde invigas 4:e advent, 21 december 1924. Invigningen varade hela sön-

(Forts. på sidan 8)



Från byggnationen.

Här syns att kyrkan är byggd på en sandås och byggd med stående timmer som sedan putsats

dagen före jul med tre olika möten kl 11, 15 och 20. För den som är intresserad, finns utförliga referat av invigningsgudstjänsterna i ett antal tidningsartiklar från tiden. Kopior av artiklarna finns i kyrkan. Putsning av fasaden återstod dock liksom en hel del målningsarbeten. Kyrkan blev helt färdig under 1925.

Fortsatt verksamhet

Under kommande år fortgick verksamheten och kan, som det står i verksamhetsberättelse från 1925, beskrivas så här: *"När vi nu vilja göra en liten överblick över församlingens verksamhet 1925 veta vi fullväl att den ena årsberättelsen blir den andra ganska lik...."*

Några noteringar kan dock göras:

1930 ändrar Västra Vingåkers Missionsföreningen namn till Vingåkers missionsförsamling.

1932 splittras församlingen (mer om det nedan)

1937 en piporgel inköps och invigs.

Under kriget rekvireras lokalen tidvis av militären. Några månader 1944 kommer kyrkan att fungera som förläggning av estniska flyktingar

Lilla salen hyrdes ut till kommunen som skolsal med början 1942 för en klass vid Säfstaskolan. I församlingens verksamhetsberättelse för 1948 klagar man på en dålig upplutning av församlingens medlemmar på onsdagsmötena och skriver *"Männe beror inte detta bl.a. till en del av svårigheter att sitta i skolbänkarna i lilla salen"*

Renovering

I mitten av 1950-talet aktualiseras behovet renovering och modernisering. Bland annat hade estraden blivit trång och ljuset från fönstren i koret varit bevarande för deltagarna i gudstjänster och samlingar. Dessutom fanns det ett uttalat behov av ommålning av kyrkolokalen.

Den 1 september 1957 hölls återinvigning och samtidigt firades församlingens 90-årsjubileum. Då hade följande bl.a. gjorts:

- De tre korfönstren hade satt igen
- Estraden med predikostolen hade flyttats fram tre decimeter
- Ett nytt predikostolkläde med texten "Så älskade Gud" hade skaffats
- Golven hade slipats, masonitskivor och en röd linoleummatta hade lagts in
- Nya värmeelement hade installerats
- Altarbord hade anskaffats



Tillbyggnad

Under 60 och 70-talen ökar barn- och ungdomsverksamheten. En lekskola startar 1967. En särskild verksamhet för äldre inleds hösten 1975. Lokalerna blir trånga det är svårt att rymma all verksamhet.

1976 beslutar därför församlingen att bygga till kyrkan. 1978 invigs tillbyggnaden och man konstaterar då att man var skuldfri trots en halv miljon i kostnader. Då var inte kostnader för de tusentals ideella arbetstimarna medräknade.

Fortsatta renoveringar

Under kommande år fortsatte nödvändiga renoveringarna och på domsöndagen 1981, invigdes kyrkans nya fond och estrad och den nya kyrkorgeln.

1988 målades kyrksalen om, en ny matta las in och bänkarna i nedre delen av kyrksalen målades och kläddes.



Nuvarande utseende

Ekbackskyrkans församling bildas

1932 skedde en stor splittring av församlingen, fler än 120 medlemmar och dåvarande pastorer valde att lämna församlingen och bilda en ny församling. Trots stor smärta för alla inblandade så fanns ändå en stor generositet då den nya församlingen som gåva fick missionshusen på Åsen och i Läppe.



I kyrkorummet finns flera objekt från de kyrkolokaler som lämnades vid sammanslagningen. Här Altartavlan från Skedevi baptistkapell

Denna sorgliga händelse ger också perspektiv på den i stället mycket positiva process om samgående av församlingar som startade i slutet av 1990-talet och som ledde fram till att Ekbackskyrkanförsamling bildades 2000. Nu kunde Missionskyrkan inte längre heta så, utan den nya församlingen valde att kyrkan skulle heta Ekbackskyrkan.

Fortsatt underhåll av kulturhistorisk värdefull miljö

Under de senaste 20 åren har kyrkan underhållits, bland annat har ett nytt värmesystem installerats och även uppgraderats. Under en treårsperiod har alla fönster i den äldre delen av kyrkan, renoverats och målats om, med traditionella metoder och till största delen med ideella krafter. Församlingen har även fått bidrag till detta från Sörmlands länsstyrelse för att "bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer".

2007 köps en flygel in.

I år, 2024, har fasaden renoverats och lagats där det behövs. En större skada upptäcktes då vid huvudentrén där vatten runnit in och gjort så att bottensyllen ruttnat. Det gick dock bra att åtgärda och skadan syns inte längre.

Framtiden

Även om kyrkan som byggnad är välbehållen så behöver en hundraåring mycket omvårdnad. Tack vare stora ideella insatser kan den omsorgen hållas på en god nivå.

Kyrkan och församlingen kan fortsatt få vara den **mötesplats** där vi som **medvandrare** får visa på **vägen** till Jesus Kristus.

Pär Lindar

KONSERTER

Under hösten och vintern har vi glädjen att få lyssna till flera musikinslag och konserter i vår kyrka.

Världens barn

Först ut är konsert för Världens Barninsamlingen: **Tisdagen den 1 oktober kl 18**. Medverkan av grupper från Kulturskolan och Kyrkkvitter från Svenska Kyrkan. Inträde till konserten och fikaförsäljningen går oavkortat till insamlingen.

Fredag o lördag 4-5 oktober kommer det att skramlas bössa på samhället.

Hösttema

Söndag 20 oktober kl 17 blir det en sånggudstjänst med hösten som tema på olika sätt och vis. Hösten som årstid, mognad, naturupplevelse. Pia Widlund och Anki Folke medverkar

Strängnäs orkesterförening

Strängnäs orkesterförening gästar oss **söndag 27 oktober kl 16**. Orkestern grundades 1921 och har gett konserter i Strängnäs med omnejd sedan dess. Orkestern är en ideell förening och medlemmarna är en blandning av professionella musiker, musiklärare, fritidsmusiker och studerande. Ledare för orkesterföreningen är Anders Wall, violinist i Hovkapellet.

Lite senare under vintern:

Julkonsert

Towe och Charlotta Wideberg har lånat vår kyrka för att arrangera julkonsert **söndag 15 december**. Eventuellt blir det också en konsert på lördagen den 14e. Tid meddelas senare.

Solistkvartetten

Söndagen 26 januari kl 17 kommer Solistkvartetten till Ekbackskyrkan. Solistkvartetten har turnerat över Sverige sedan 1950-talet och ger sedan många år tillbaka konserter till förmån för Läkarmissionens arbete. De har också besök Vingåker vid flera tillfällen.



KVINNOFRUKOSTAR

7 september Gunilla Ek

Gunilla Ek kommer till kvinnofrukost **lördag 7 september 9.00**. Gunilla är barnmorska och lärare och har jobbat med kvinnors hälsa runt om i världen. På Aftonbladets gala **Svenska hjältar 2017** blev hon utsedd till "Årets kämpa" för flickor, för sitt arbete mot könsstämpning.

7 december Karin Wiborn

Boka in **lördag 7 december kl. 9.00-11.00** för Kvinnofrukost med Karin Wiborn. Karin valdes till Equmeniakyrkans kyrkoledare vid årets kyrkokonferens i Göteborg. Hennes tema är Fred, klimat och miljö.

Välkommen till två förmiddagar med guld-kant!

EKUMENISK HÖSTKONFERENS

Styrelserna för Ekbackskyrkan och Korskyrkan träffades i juni för samtal om vårt gemensamma uppdrag i Vingåker.

En konkret sak vi enades om var att återuppta de ekumeniska höstkonferenserna. Korskyrkan tog på sig att anordna höstens konferens.

Den 16-17 november får vi besök av Stein Westh som under temat "Helande till kropp och själ" kommer att leda konferensen.



INNEBANDYKLUBBEN

Nu är det dags att dra igång träningen igen.

Barn i åldersgrupp 6-9 år (yngre kan vara med, kontakta oss så löser vi det) har träningar onsdagar 17-18 samt söndagar 11-12 i slottskolans F-6 hall (Hansjöhallen)

Barn i åldersgrupp 9-12 år (äldre får gärna vara med, kontakta oss så löser vi det) har träningar måndagar och onsdagar 16:45-18 i Slottsskolans 7-9 hall (Vidåkershallen)

Hoppas ni är taggade för träning, glädje och bus med oss i

[EIBK, Innebandy i Vingåker](#)

Vid frågor och funderingar, kontakta i 1:a hand ledare i respektive lag eller ordförande i föreningen.

Lag 6-9, tränare [Wilma Englund](#) 076-0334423, [Louise Rundqvist](#) 070-5630466

Lag 9-12, [Cecilia Larsson](#) 070-2884232, [Linda Ohlsson](#) 073-5029269

Ordförande [Tobias Englund](#) 070-2319782

DÄR BARN
OCH UNGA
VÄXER I
gemenskap
MED VARANDRA OCH
JESUS.

equmenia
EKBÄCKSKYRKAN

Scouterna börjar sin termin för hösten den 4 september. Vi hoppas på att de scouter som var med i våras kommer tillbaka och det är flera nya som anmält intresse av att få börja.

Det kommer att vara en del patrullmöten i början av terminen.

De yngstas patrull heter Rävén, nästa Örnén och de äldsta heter Älgen.

Eventuellt kommer vi att göra en hajk så vi kan använda allt det som blev uppbyggt till Jubileumshelgen.

Vi kommer att åka med på Tassenatta som kommer att vara i Nyköpings-skogarna lördagen den 12 oktober. Förra året var vi i Vingåker och då var flera av er engagerade.

Måndagen den 7 oktober kommer Equmenia att inbjudas till en ledarkväll med god mat, fina samtal och en digital utbildning från Equmenia Riks (personlig inbjudan går ut till de berörda).

Terminen flyter på, programmet är inte helt fastställt än, men nästan gång under hösten kommer sannolikt ni som är över 80 år att få besök av några scouter på "Blommornas kväll".

I början av december blir det sedvanlig Julmarknad.

Else-Marie Lyreborg Olsson



Be för barnen och ungdomarna i våra grupper och deras familjer och inte minst för våra ledare!

RAPPORT FRÅN KYRKOKONFERENSEN

I mitten av augusti hölls Ekumeniakyrkans årliga kyrkokonferens i Göteborg i Svenska Mässans stora lokaler. Detta år var temat "On the move". Jag var där som ombud för Ekbackskyrkan. Drygt 500 ombud var närvarande under förhandlingarna. Denna gång var det många avgörande frågor som togs upp för behandling:

Där fanns t ex val av nya kyrkoledare där vi nu har Karin Wiborn som kyrkoledare och Niklas Piensoho som vår biträdande kyrkoledare efter sluten omröstning på plats i kongresshallen. Kyrkoledare Lasse Svensson avtackades under skämtsamma och varma former. Han träder nu in som regional kyrkoledare i Region Syd. Antalet regioner diskuteras grundligt. Det resulterade i att kyrkostyrelsens förslag om 4 regioner istället för som nu 7 återremitterades till kyrkostyrelsen. För vår del i region Svealand blev P-O Byrström regional kyrkoledare samtidigt som Helen Friberg avtackades. Kyrkostyrelsens förslag om att hålla beslutande konferens vartannat år och visionerande konferens vartannat år bifölls.

Parallellt med förhandlingarna pågick seminarier där inbjudna gäster från internationella nätverk av metodister medverkade och deltog. Värdefullt att få se andra perspektiv än de hemvanda. Under dessa dagar pågick också barnens konferens.

Under dagarna firades det också gudstjänster, den inledande gudstjänsten på onsdagskvällen där pastor dr Audrey Warren från Florida predikade, och den avslutande högtidliga gudstjänsten på söndagsförmiddagen där ett stort antal pastorer och diakoner ordinerades. I den gudstjänsten predikade avgående kyrkoledaren Lasse Svensson. Gudstjänsterna hölls också inom det stora mässområdet.

Då jag minglade runt på området fick jag en tydlig bild av att konferensen förutom beslutsfattande förhandlingar och inspirerande seminarier också fyller en viktig funktion socialt. Runtomkring mig i "folkhavet" hörde jag kommentarer människor emellan som: "Men hej! Å, så länge sedan jag såg dig!"

Vi får lägga alla beslut och alla nyvalda och ordinerade personer i Guds hand och omfatta allt i våra förböner.

Anki Folke



Pastorer och diakoner som ordinerades vid kyrkokonferensen